

Εντυπώσεις από το θέατρο:

1) Από την παράσταση "Ποιος τη ζωή μου" που παρακολουθήσαμε την Κυριακή, οι σκηνές που θα μου μείνουν αξέχαστες είναι οι κακουχίες και τα βασανιστήρια που πέρασε ο Μίκης Θεοδωράκης κατά τη διάρκεια της κατοχής καθώς και ο αγώνας του μέσω των τραγουδιών του για μια νέα και ελεύθερη Ελλάδα.

2) Ήταν πολύ μπόμπα η μέρα και το θέατρο πολύ ωραίο. Η ιστορία του Θεοδωράκη πολύ συγκινητική, τα τραγούδια πολύ σωστά, με πολύ ρυθμό και γενικά ήταν πολύ όμορφα.

Μιχάλης Τσουλφάς

3) Η παράσταση γενικότερα ήταν πολύ ωραία σαν σύνολο. Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκαναν οι χορευτές που ήταν εξαιρετικοί και η καλλιφωνία των ερμηνευτών των τραγουδιών.

Γιώργος Χαλκιάς

4) Οι τραγουδιστές ήταν πάρα πολύ καλοί και ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασαν τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν απόλυτα κατανοητός και μας έμειναν πολλά πράγματα της εποχής εκείνης.

Χρύσα Τριανταφύλλου

5) Η χθεσινή βραδιά, που είδαμε την παράσταση για τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη ήταν εκπληκτική! Μου άρεσε πολύ η μουσική, τα τραγούδια, οι ηθοποιοί και οι χορογραφίες. Η ζωή του Μίκη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και έμαθα πολλά, όπως και για άλλους συγγραφείς και ποιητές που ήταν σημαντικοί για την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι όλες οι σοκαριστικές εικόνες που έδειχνε πίσω στη σκηνή και πως ήταν μια ωραία παράσταση!

Μυρτώ Καταρτζή

6) Χθες στο θέατρο ήταν φανταστικά! Η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη ήταν απίστευτα συγκινητική, Έζησε πάρα πολλά και ειλικρινά θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι που δεν θα ξεχάσω είναι η αγαπημένη μου σκηνή που ο Μίκης μιλάει με την μητέρα του όμως εκείνη αρνείται να καταλάβει πως είναι αυτός. Τέλος οι ηθοποιοί ήταν πολύ καλοί και οι τραγουδιστές. Στο θέατρο έπαιζε και η αγαπημένη μου ηθοποιός, Μουτάφη.

Αγγελική Γρηγοράτου

7) Από αυτή την παράσταση είμαι σίγουρη ότι έμαθα πολλά για την ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για την ιστορία της χώρας μου. Η παράσταση μου άρεσε πολύ διότι είχε πολλά τραγούδια και δεν ήταν μονότονη και βαρετή.

Νίκη Σεργιαννίδου

8) Μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια και ο τρόπος που εξελισσόταν το έργο, δηλαδή βλέπαμε τη ζωή του Μ. Θεοδωράκη σε διάφορες φάσεις με αφήγηση. Αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι τα τραγούδια που ήταν πολύ συναισθηματικά και ερωτικά. Επίσης μου έκανε εντύπωση και δεν θα ξεχάσω το σημείο που έλεγε ότι η γη μας ανήκει.

Ιωάννα Πετράκου

9) Η παράσταση " Ποιος τη ζωή μου" του Μ. Θεοδωράκη ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πολλά από τα τραγούδια που ακούστηκαν δεν ήξερα ότι τα είχε συνθέσει ο Θεοδωράκης. Κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο είναι το πόσο

επαναστάτης ήτανε στη ζωή του, από πολύ μικρή ηλικία. Επίσης η ερμηνεία των τραγουδιών μου άρεσε πολύ. Τέλος οι ηθοποιοί νομίζω ότι ήταν πολύ παραστατικοί και πειστικοί στο ρόλο τους και σου μετέφεραν τα συναισθήματα.

Ευγενία Γενητσαρίδου

10) Αυτό που μου άρεσε ήταν η ερμηνεία των ηθοποιών αλλά και των τραγουδιστών. Τα αξέχαστα και διαχρονικά τραγούδια του Θεοδωράκη που είναι τώρα επίκαιρα παρά ποτέ. Αυτό που θα μου μείνει περισσότερο ήταν το ομαδικό πνεύμα και η χαρά που αισθανθήκαμε μόλις άρχισε η παράσταση.

Στάθης Αποστόλου

11) Η παράσταση ήταν τέλεια. Οι εντυπώσεις μου είναι σίγουρα θετικές. Μέσω της παράστασης μάθαμε για τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και παράλληλα τα γεγονότα αυτής της εποχής. Ήταν πολύ όμορφα!

Κατερίνα Μαντζάρα

12) Στην παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη "Ποιος τη ζωή μου", μου άρεσε πολύ η παραστατικότητα των ηθοποιών που έπαιζαν το ρόλο τους σαν να το ζουν για πρώτη φορά και σαν να είναι αληθινό ότι παίζουν. Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι μια φράση μέσα από το κείμενο που έλεγε "Η προδοσία κάποτε ήταν αμαρτία, τώρα είναι επάγγελμα!"

Γιάννης Κόικας

13) Η παράσταση "Ποιος την ζωή μου" ήταν υπέροχη. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Μάθαμε πράγματα για τη ζωή τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ακούσαμε και τα καταπληκτικά τραγούδια του που πραγματικά με ταξίδεψαν και με έκανα όλη την ώρα να ανατριχιάζω. Ήταν μία από τις ωραιότερες θεατρικές παραστάσεις που έχω παρακολουθήσει, ίσως και η καλύτερη!

Ο Θεοδωράκης μέσα από τα βιώματα του μας παρακινεί να γίνουμε περισσότερο επαναστατικοί και να αγωνιζόμαστε για όσα θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα.

Οι ηθοποιοί έπαιζαν πολύ καλά το ρόλο τους και το ένιωθαν αυτό που έκανα. Οι τραγουδιστές είχαν υπέροχες φωνές και ερμήνευσαν τα τραγούδια με τέτοιο τρόπο που σε μάγευαν, σε συνδυασμό με τις συνθέσεις του Θεοδωράκη. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία γιατί όχι μόνο έκανα κάτι ποιοτικό που θα το θυμάμαι για πάντα, αλλά ήμουν μαζί με τους συμμαθητές μου και αυτό το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό.

Ειρήνη Βογιατζοπούλου

14) Μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση. Η μουσική ήταν υπέροχη όπως και οι ηθοποιοί.

Σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη όπως και η διαδρομή μέσα στο πούλμαν.

Λεμονιά Βουλγαράκη

Κα. Καραμολέγκου, κ. Γιαννάκη, κ. Ζούζια συγχαρητήρια για την παράσταση που επιλέξατε να παρακολουθήσουμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013. Η παράσταση αυτή θα μου μείνει αξέχαστη. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί αλλά περισσότερο εντύπωση μου έκανε ο κύριος που υποκρινόταν τον Μ. Θεοδωράκη. Ακόμα μου άρεσε η σκηνοθεσία, η μουσική και η ενέργεια που μετέφεραν οι ηθοποιοί στο κοινό. Ελπίζω στη διάρκεια του χρόνου να παρακολουθήσουμε τέτοιες εξαιρετικές παραστάσεις.

Βασιλειάδη Σοφία

Ένα μουσικό και θεατρικό υπερθέαμα που εντυπωσίασε κάθε θεατή. Βασικό θέμα του, η ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη Μ. Θεοδωράκη. Μια παράσταση που έκανε τους μικρότερους θεατές να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά σε εκείνη την εποχή αλλά και στη μουσική. Οι εντυπωσιακές εκτελέσεις των τραγουδιών, οι σκηνές που διαδραματίστηκαν και τα μοναδικά σκηνικά κρατούσαν το βλέμμα του θεατή μαγνητισμένο πάνω στη σκηνή περιμένοντας τις εξελίξεις. Ο Μ. Θεοδωράκης έζησε στα κρίσιμα χρόνια της Ελλάδος έχοντας ως όλο την τέχνη και την ιδεολογία του. Ήταν ένα ξεχωριστό θέαμα που δημιούργησε ποικίλα συναισθήματα. Ξεχωριστή επίσης ήταν και η επιλογή της ημέρας αφού ήταν η εθνική εορτή μας που έδινε μια επαναστατική νότα.

Μαρνέρη Νίκη

Ήταν μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, με εξίσου καλούς συντελεστές. Ήταν ένα θεατρικό έργο βασισμένο στη βιογραφία και στη ζωή του Μ. Θεοδωράκη. Για εμένα κάθε στιγμή που ήταν πάνω στη σκηνή ο πολύ καλός ερμηνευτής Κ. Μακεδονας και τραγουδούσε τις επιτυχίες του συνθέτη ήταν μαγεία. Επίσης, μια δυνατή σκηνή ήταν εκεί που η μητέρα του αφηγούταν τα βασανιστήρια που πέρασε ο συνθέτης στην πρώτη του εξορία στη Μακρόνησο. Εξίσου όμως δυνατή σκηνή ήταν εκεί όπου ο συνθέτης ενήλικος και καταξιωμένος πλέον έχει πάει να επισκεφτεί τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με άνοια και ο συνθέτης προσπαθούσε να την κάνει να τον αναγνωρίσει, πράγμα που κατάφερε. Τεχνικά ο σκηνοθέτης και ο σκηνογράφος έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Προσωπικά μου άρεσε όπου έπαιζε με τα φώτα και με τις σκιές.

Μάσσια Δήμητρα

Ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Κατάφερε το σκοπό της, να ψυχαγωγήσει το κοινό. Οι ερμηνευτές δεν ερμήνευσαν απλά, αλλά με πάθος. Αυτό, όμως, που μου έκανε εντύπωση ήταν ο τρόπος που οι ηθοποιοί έρχονταν σε επαφή με τους θεατές και τη συγκίνηση που τους προκάλεσαν.